

vrijdag 11 januari

Inez van Dullemen



Inez van Dullemen (1925) ontving in 1989 de Anna Bijns-prijs voor haar gehele oeuvre, dat meer dan dertig boeken telt. Ze bereikte het grote publiek met haar kroniek "Vroeger is dood", waarvoor ze in 1976 de Jan Campertprijs kreeg. "Het land van rood en zwart" werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 1994 en in 1996 bekroond met de Henriëtte Roland Holstprijs. In haar nieuwste roman "Heldendroom" verslaat ze de oorlogsjaren van haar broer, die met de Duitsers sympathiseerde. Ze zoekt ant-

woord op de vraag waarom haar broer een overtuigd nazi werd. Het is een verhaal van alle tijden, want overal ter wereld, iedere keer opnieuw, zijn er jonge mensen die de verkeerde keuze maken.

Rouke Broersma



Rouke Broersma (Amsterdam 1940), woont sinds 1975 in Bunne. Tot 2001 was hij werkzaam in het onderwijs (schoolmeester, leraar en docent-PABO). Hij publiceerde in de jaren zeventig verhalen, gedichten, een novelle en de roman "De put". De afgelopen tien jaar publiceerde hij vakliteratuur over het Freinet-onderwijs, was redacteur van ROET en stelde een bloemlezing over Drentse literatuur "Scheupers van de taol" en "Drèentse schrie-

verij", een literatuurgeschiedenis samen. Eind 2007 verscheen de bundel "Zoveel vogels zoveel zinnen" met gedichten van Rouke Broersma en etsen van Adriaan Nieuwenhuis

In 'Hemel of Hel' staat **Stijn Streuvels** (1871-1969) centraal, de Vlaamse schrijver die als geen ander het dorpsleven en de natuur heeft beschreven. Hij ontving in 1962 de Prijs der Nederlandse Letteren en werd voorgedragen voor de Nobelprijs. Voormalig hoofdonderwijzer Rindert van der Meulen uit Zuidlaren verzamelt zijn werk. Zowel de binnen- als de buitenkant boeien hem. Alleen van "De vlaschaard" heeft hij al vijftig banden.

Live muziek

vrijdag 8 februari

P.F.Thomése



P.F.Thomése (1958) studeerde een paar jaar geschiedenis en was, voordat hij zich in 1990 met 'Zuidland' als schrijver manifesteerde, onder meer redacteur bij het Eindhovens Dagblad. Voor zijn debuut ontving hij de AKO Literatuurprijs. Inmiddels heeft hij verschillende romans en verhalen op zijn naam staan, waarvan "Schaduwkind", over de dood van zijn eigen dochtertje, het bekendst is. De kracht van het woord staat bij hem centraal en zijn stijl lijkt met de onderwerpen te wisselen. In "Vladiwostok!" bedient hij zich van hedendaagse

taal, opgewonden, oversekt. Hij laat zien en horen hoe hol de wereld is van twee carrièremannen. Volgens sommigen moet je dit boek lezen als een onderhuidse aanval op de tijdsgeest.

Paul Abels



Paul Abels (1958) is een veelzijdig man. Altijd bezig met taal. Als journalist, copywriter en uitgever. Hij was eindredacteur van het vorig najaar verschenen project "Sieben, Zeven, Zeuven". Zeven gedichten van de Duitse dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) vertaald in het Nederlands (Henny Hamhuis), Twents (Anne van der Meiden), Gronings (Jan Glas) en Drents (Marga Kool).

In 'Hemel of Hel' vertelt biograaf Koen Hilberdink over **Hans Lodeizen** (1924-1950). Een verwend rijkeluisjoch. Een pedante homo die toevallig indringende poëzie schreef. Dat is de mythe, maar wie was deze jong gestorven dichter echt? Hij had in ieder geval nooit kunnen vermoeden dat zijn werk generaties lang gelezen zou worden en dat hij als 'wegbereider' in de literatuurgeschiedenis te boek zou staan. Zelf noemde hij zijn poëzie 'een vergezicht op het begripen'

Live muziek

vrijdag 14 maart

Kester Freriks



Kester Freriks (Djakarta, 1954) debuteerde in 1979 met "Grand Hotel Lembang", dat geldt als een klassiek boek in de Nederlands-Indische letteren. In 1998 verscheen een uitgebreide herdruk onder de titel "Eeuwig Indië". Zijn roman "Hölderlins toren" werd bekroond met de Van der Hoogtprijs 1982. Sindsdien schreef hij romans, gedichten, toneelstukken en stukken voor NRC Handelsblad. In zijn nieuwe, zevende roman "Dahlia's en sneeuw" beschrijft Kester Freriks op aangrijpende wijze de gedachtenwereld

van een oudere vrouw. Terwijl een modelschilder haar portretteert, vertelt mevrouw Julia Wensiez-Lankhorst de schilder haar levensverhaal. Deze roman over ouderdom past uitstekend bij het thema van de 73ste Boekenweek: Van oude mensen... de derde leeftijd en de letteren.

Egbert Hovenkamp II



Egbert Hovenkamp II is in 1953 in Eexterhalte geboren. Zijn hippiejaren heeft hij nooit achter zich gelaten. Net zo min zijn belangstelling voor (pop)muziek. Hij vertaalde "Die Winterreise", 24 gedichten die Wilhelm Müller (1794-1827) maakte en die door Franz Schubert op muziek zijn gezet, in het Drents. Een bijzonder werkstuk.

In 2008 is het precies 60 jaar geleden dat **Lukas Jonker** (1873-1948) overleed. Hij was banketbakker in Dedemsvaart en schreef met "Harm, boerenleven an de Riest" in 1929 de eerste Drentstalige roman. De belevenissen van boerenzoon Harm Stok werden eerst als feuilleton in de Meppeler Courant geplaatst en verschenen daarna in boekvorm. In 1939 kreeg het een vervolg met "Harm, de boer van't hoge laand".

Martin Koster (Dedemsvaart 1950) hertaalde het boek in 1987 in de actuele Drentse spelling en groeide zelf op in het Reestgebied.

Live muziek



vrijdag 11 januari

vrijdag 8 februari

vrijdag 14 maart



De Literaire Hemel

De Literaire Hemel

De Literaire Hemel



vrijdag 11 april

Gert van Klinken



Gert van Klinken (Groningen 1960) studeerde aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij nu docent Kerkgeschiedenis is, en publiceerde in 2006 "Strijdbaar en omstreden", de biografie van Gezina van der Molen. Deze in Baflo geboren vrouw zat in het verzet (tante Lien), was mede-oprichtster van Trouw en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Streng calvinistisch, maar met een openlijke lesbische relatie

met een katholieke vrouw. Haar opvattingen waren strijdbaar en omstreden. Van 1958 tot haar emeritaat in 1962 was zij gewoon hoogleraar volkenrecht en internationale betrekkingen. Zij hield zich bezig met talrijke kwesties; de rechten van vrouwen, de apartheid in Zuid-Afrika, de Verenigde Naties, de Zuid-Molukken en Nieuw-Guinea.

Lukas Koops



Willy Munneke - van Polen is dochter van een NSB'er en als bij zo velen heeft dat gegeven haar leven in sterke mate beïnvloed. Zozeer dat zij in 1981 met lotgenoten de Werkgroep Herkenning heeft opgericht. In april 2008 verschijnt het door Lukas Koops geschreven boek "Ingehaald door het verleden", het levensverhaal van Willy Munneke met een uitgebreide inleiding over de NSB in Drenthe. Beiden zijn te gast.

In 'Hemel of Hel' gaat het over **dr. Gabriel Italie**. Hij was docent klassieke talen op het Joods Lyceum in Den Haag. Gedurende de hele Tweede Wereldoorlog heeft hij een dagboek kunnen schrijven en bewaren. Historica Wally de Lang verzorgt de uitgave van dit unieke document, waarin ondermeer zijn ervaringen in Kamp Westerbork staan. Het verschijnt in samenwerking met Het centrum voor Holocaust- en Genocidestudies.



Deze bijeenkomst wordt georganiseerd ism de Stichting Drentse 5 mei Viering

Livemuziek

Stichting De Literaire Hemel is in 2001 opgericht met als doel de bevordering van meertalige literaire activiteiten. In de periode oktober tot mei organiseert de stichting 7 bijeenkomsten in café De Amer in Amen, vlakbij Assen.

Onder de naam 'De Literaire Hemel' wordt iedere tweede vrijdagavond van de maand aandacht besteed aan Nederlandse en Nedersaksische literatuur. Schrijvers worden geïnterviewd over hun werk, lezen voor en signeren na afloop. In de rubriek 'Hemel of Hel' worden herinneringen opgehaald aan een overleden auteur.

Er is bij binnenkomst, in de pauze en na afloop instrumentale live muziek. In de boekenstand is het werk van de auteurs verkrijgbaar. Wilt u zeker zijn van een plaats reserveert u dan.

Reserveringen en informatie bij
café De Amer, telefoon 0592-389271
of
email: literair@literairehemel.nl



RTV Drenthe zendt op de derde zondag van de maand tussen 14-15 uur opnamen van de bijeenkomst uit.

Presentatie:



Annette Timmer



Albert Haar

De activiteiten van Stichting De Literaire Hemel zijn mogelijk dankzij:

Boekhandel Hummelen, Assen
Drentse Taal
Gemeente Aa en Hunze
Pbc-Drenthe
Provincie Drenthe
RTV Drenthe
Uitgeverij Publique

**Elke 2e vrijdag
van de maand
in café De Amer in Amen**

**Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 9,50
Zaal open om 20.00u.**



vrijdag 11 april

Met o.a.:

**Inez van Dullemen
P.F.Thomése
Rouke Broersma
Egbert Hovenkamp II
Kester Freriks
Gert van Klinken**

www.literairehemel.nl

**De activiteiten van Stichting De Literaire Hemel zijn
mogelijk dankzij:**

Boekhandel Hummelen, Assen
Drentse Taal
Gemeente Aa en Hunze
PBC-Drenthe
Provincie Drenthe
RTV Drenthe
Uitgeverij Publique

**Elke 2e vrijdag
van de maand
in café De Amer in Amen**

**Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 9,50
Zaal open om 20.00u.**

De Literaire Hemel

De Literaire Hemel

De Literaire Hemel



www.literairehemel.nl

